

" Met hoge idealen gevoed en bezield  
doen wij lichtend stralend wat God voorhield "  
(C.O.V. lied)



Vroom aandenken aan de heer

## Jules CLEMHOUT

echtgenoot van mevrouw

**Georgine Tuypens**

Deftinge 29 - 10 - '20 - Deftinge 23 - 9 - '83

Rustend onderwijzer van de Josefietenschol

Secretaris van Kristen Mutualiteit

Kerkzanger en IJveraar van Mannebond H. Hart

Meester Clemhout zocht naar God zonder schroom en zonder moeilijke vragen. Hij was te waar om parvenu of extremist te zijn. Veeleer ging hij eenvoudig, maar radikaal de wegen die de Liefde in een mensenleven trekt, en hem opteert in rusteloze dienstbaarheid die zichzelf vergeet en alleen met het sterven verdwijnt.

Zijn te korte leven was één dienstbaarheid — aan zijn schoon gezin : zijn vreugde en zijn trots. In zijn mild vaderhart vonden allen de tederheid, de kracht, begrip en wijsheid ; de principiële gezindheid en de moed. Zijn stille voorbeeld gaf inspiratie en levensvoedsel.

— aan zijn klas gedurende 33 jaren, als knap onderwijzer ... één zorg, één gegeven-zijn, één strijd, één bezieling ... De goede opvoeder die het jonge leven wou uitbouwen met menselijke en kristelijke levenswaarden. Hij wou doorgeven wat hij zelf beleefde.

— aan zijn geliefde parochie-gemeenschap. Hij was de vrijwilliger om feesten, omhalingen, ver-

gaderingen en allerlei initiatieven tot sukses te brengen. Hij deed dit met een wilskracht, met vindingrijke werkkraft, met geestdrift. Gedurende ruim 30 jaar was hij één der voorzangers om de kerkgangers te helpen bidden en zingen.

— dienstbaar was hij aan de sociale aktie in de streek. In de Kristen Mutualiteit was hij een hulp, gewetensvol en nauwgezet. Hij was een troost voor al wie naar zijn bureeltje kwam. Iedereen was welkom, geen onderscheid van overtuigingen, voor hem was het een kristelijke boodschap. Hij was een hulp, in zijn bureautje én in zijn huis, voor de belangen van de aangesloten leden. Zelfs in de cruciale periode, tussen de pijnen in, wist hij nog zoveel te schikken, gereedleggen en herzien. Gedurende 35 jaren was hij een hulp en een troost voor z'n evenmens.

— dienstbaar was hij aan zijn trouwe en soms erg-beproefde familie, burenen en ontelbare vrienden. Niemand deed vruchteloos beroep op hem.

Die meervoudige dienstbaarheid was een beleven van zijn vanzelfsprekende vroomheid en overgave. Misschien is dit wel de geheime drijfveer van dat zo rijke en actieve leven. Beproeving op beproeving ondermijnde alles. Een jarenlang martelaarschap, maar zijn leven bleef : zijn werk en zijn geloof.

Hij blijve leven in zijn beproefde gezin, bloedverwanten, vrienden en kennissen, ook in ons leven. In gebed met hem verenigd, zal zijn zorgend en dankbaar hart ook nu eens dienstwillig zijn, en ons pramen en steunen om zijn weg te volgen tot de schone voleinding : bij God.

Moeder v.d. Oudenberg, neem uw dienaar Jules bij uw Zoon.

De families Clemhout, Tuypens, Herregods,  
Van Huffel en Walraevens danken U.

Uitg. Miserez, Deftinge