

Zijn keus viel op Zijn eenvoudige dienstmaagd,  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  
(Magnificat)

Dankbaar gedenken wij

## ZUSTER ADÈLE

Leonie Clemhout

Zij werd geboren te Deftinge  
op 23 december 1889

Zij sprak haar geloften uit op 17 mei 1921  
in de Congregatie van de Zusters van de  
H. Vincentius a Paulo van Deftinge

Zij ging ons voor naar de eeuwige  
vreugde te Deftinge op 14 september 1982

---

Eenvoud en liefde tekenden het leven van onze  
lieve medezuster. Zij kreeg als taak de zorg voor  
bejaarden en weeskinderen. Jarenlang heeft ze  
zich met toewijding en volledige inzet aan deze  
taak gegeven. Haar liefdevolle zorg voor ieder-  
een is ons allen bekend.

Zij richtte haar leven naar het woord van de  
Heer: « Wat ge aan de minsten van de mijnen  
hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan. »

Het was Hem die ze diende in de armen en de  
bejaarden die aan haar zorgen waren toever-  
trouwd. Met spijt in het hart heeft ze haar lieve  
mensen verlaten, toen haar leeftijd en gezond-  
heidstoestand het vroegen. Het lijden bleef haar  
niet gespaard. In deze laatste periode van rust

leefde zij innig verbonden met God. Haar pater-  
noster was haar troost. Voor ons allen bleef zij  
de minzame medezuster die in elkeen alleen het  
goede zag. Zij hield van iedereen en was om  
allen bekommerd. Ook haar familie bleef zij een  
warm hart toedragen. Niettegenstaande haar hoge  
leeftijd bleef ze hen allen kennen en met liefde-  
volle kommer volgen op hun levensweg.

Wij bidden God dat er niets van al het schone  
uit dit mensenleven mag verloren gaan en dat  
alles waarin zij groot is geweest tot ons mag  
blijven spreken. Mocht zij nu het leven in over-  
vloed kennen en ervaren hoe God de vervulling  
is van al onze diepste verlangens.



De eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur  
De algemene oversten en de Zusters van Deftinge  
De Families Clemhout en Herregods

danken voor uw gebed en uw blijven  
van medeleven.