

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven !



Dankbaar aandenken aan
de heer

Raymond Joseph Clemhout

zoon van **Gustaaf Clemhout**
en van **Bertha Catelain**

Geboren te Defthinge op 12 februari 1923
en overleden in het Stedelijk Ziekenhuis
te Geraardsbergen op 12 februari 1990,
gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

De families Clemhout en Catelain

danken U voor uw bliken van
christelijk medeleven, uw gebed en
uw aanwezigheid.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724

Vrij plots, en juist op z'n 67 ste verjaardag is deze stille man, bijgestaan door z'n familie, heengegaan.

Destijds werkte hij in de mijn. Daaruit is hij gekomen met de schadelijke gevolgen van 'n infectie. Vrij jong was hij daardoor invalide. Dat heeft wellicht veroorzaakt dat hij eerder 'n ingekeerde man geworden is. Was hij niet getroffen in zijn levens- toekomst? Want ... hij was verstandig genoeg om dit in te zien.

Zo is hij alleen overgebleven uit het ouderlijke huis, waar hij destijds gelukkig was met zus en broers. Uiterlijk schikte hij er zich in. Maar eenzaamheid bijt in het leven van 'n mens, jong, op leeftijd of op jaren. Nooit heeft hij iemand iets aangedaan. Nooit onenigheid gesticht. Daarvoor was hij te fier op z'n afkomst.

Nu is "Monske" (zoals de mensen hem hier gaarne noemden), niet meer op z'n fiets of achter het venster van zijn huis te zien.

Heengegaan dankt hij zeker zijn familie, geburen en vrienden die hem vriendschap gaven en genegen waren. Uit het venster van hierboven zal hij zeker nog 'ns turen, hoe 't hier op Defthinge verder gaat.

Hij ruste in de vrede achter het venster van het Eeuwige Leven.