

Zalig zij die het woord Gods, dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren (Lk. 8, 15)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Gaston CLINQUANT

echtgenoot van Mevrouw

Alice SPITAELS,

geboren te Everbeek op 20 maart 1908 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 17 februari 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Mijn God! Gij vraagt mij ineens het le-
ven : ik onderwerp mij aan uw aanbiddelijke
wil en buig het hoofd voor de dood, over-
tuigd dat een mens hier geen ander leven
heeft ontvangen dan om het ieder ogenblik
met dat van de hemel te kunnen verwisselen.

Heer, vergiffenis voor al wat ik zou mis-
daan hebben en wees mij indachtig volgens
Uw grote barmhartigheid en goedheid.

Geliefde echtgenote, heb dank voor uw lief-
devolle zorgen en opoffering.

Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft goed
en gedenkt wat ge uw ouders verschuldigd
zijt; houdt moeder in ere en troost haar

door uw dienstwillige liefde. Ik vraag U nog
een gebed voor mijn zielerust als laatste
gunst.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families CLINQUANT, ROELAND,
SPITAELS, VAN DE VOORDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel