

"Heer, laat uw dienaar in Vrede rusten"



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Jules - Emile CLINQUANT

weduwnaar van Mevrouw

Celina GOSSEYE

geboren te Everbeek op 30 juli 1881 en godvruchtig overleden te Opbrakel in de St.-Franciscuskliniek op 16 april 1968, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Er is geen uiterlijk vertoon of menselijke lof nodig om een schoon en rijk leven te hebben, immers diepe en mooie dingen groeien in de stilte.

In het Kruis ligt ons heil, in het Kruis is het leven. Zijn laatste levensjaren zijn waarlijk zijn beproeving geweest, maar in christelijke geest onderwierp hij zich aan Gods heilige wil, overtuigd dat wie met Christus lijdt ook met Hem zal heersen in glorie.

Mijn dierbaren, nu spreek ik U mijn dank uit om uw goede zorgen en genegenheid die ge mij in 't laatst hebt betoond. Ik kan het U niet meer vergelden, maar Onze Lieve Heer zal het doen. Vergeet mij niet in uwe dagelijkse gebeden ; in de hemel zien we elkaar terug.

Gebed : Heer Jezus-Christus door de verdiensten van uw heilig lijden en uw kostbaar bloed, aanhoor onze gebeden.

Schenk aan uw dienaar de eeuwig rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families CLINQUANT, GOSSEYE,
FAINGNAERT en PIEYNS,

danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.