

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft ;
want de dood der rechtvaardigen is het einde vnn hun
lijden en de intrede tot het eeuwig leven. H. Bern.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

SIDONIE CLINQUANT

Weduwe van Mijnheer

EMIEL VAN ONGEVALLE

geboren te Everbeek, den 26 Maart 1857 en er
godvruchtig overleden den 25 November 1946.

Versterkt door al de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was een brave en deugdzame moeder, verdienende
eeuwig te leven in het geheugen der goeden. 2 Mach.

Eene rijke ondervinding is de kroon van de ouderlin-
gen, en de vreeze Gods is hun roem. Eccl, 25.

De goedheid harer inborst maakte haar velen tot vriend
en de edele gevoelens van haar hart verschaften haar een-
ieders achting. H. Bonav.

Haar laatste dagen waren dagen van pijn en ongemakken
zij heeft ze verdragen met een kristelijke onderwerping
en ervan overtuigd dat zoo wij met Christus lijden, wij
met Hem zullen verheerlijkt worden. Hebr. 12, 6-

Lieve kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkind, be-
minde broeder en zuster, dat de diepte van uw kristene
gevoelen diene om de droefheid, welke mijn afsterven u
veroorzaakt heeft, te matigen ; binnen weinige jaren zien
wij elkander weder ; intusschen bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

7 j. en 7 q.

Druk. — Depessemier Everbeek.

De Familiën CLINQUANT, DEBECK,
VAN ONGEVALLE, VAN DER POORTEN

hebben de eer U te danken voor de betoonde
blijken van deelneming in hunnen rouw.