



ZALIG AANDENKEN AAN

Mevrouw Irma CNUDDE

echtgenote van

de Heer Maurice DE RUYCK

geboren te Heurne op 8 januari 1889 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 14
december 1977, gesterkt door de H. Sakramenten
der Zieken.

Rondom ons blijft de wereld gewoonweg door-
bewegen, maar in ons staat alles een moment
stil.

Geen rad in het uurwerk verandert,
geen zucht zit er méér in de wind;
maar elk bekijkt anders elkander
en zoekt een woord dat hij niet vindt.

Moeder is ongenaakbaar dit leven voorbij. Een
moeder is een mens gelijk een ander, maar men
verliest een mens gelijk géén ander, wanneer
men een moeder verliest.

We raken haar aan in onze herinnering, en we
ontmoeten haar daar, als een wortelvast ver-
groeide moeder aan outer en heerd, als een
zorgenvolle en werkzame huismoeder, die haar
oude dag sleet in de dankbare sfeer van haar
echtgenoot en kinderen. Moederliefde verdeel-
de zich voor ieder en gaf zich zó aan ieder on-
verdeeld. Liefde alleen kan verdelen in gehelen,
gelijk een vuur zich deelt in evenvolwaardige
delen. Met een valavondblik van ouderdom heeft
ze ons zo vaak minzaam aangekeken en haar
ganse aanblik sprak van kinderlijke goedheid.
Dierbare echtgenoot, ge waart met moeder ver-
groeid tot een voorbeeldig echtpaar, dat god-
dankend had mogen jubileren.

Uw harten strengelden de teerste snaren
heerlijk dooreen in samenzang
over een zegetocht van zóveel jaren
en groeiden nader levenslang.

Nu is die samenzang uiteengevallen.
En tóch blijft vader in dit leven
altijd met haar, want liefde had van alle
banden de sterkste band geweven.

Vader blijft in samenspraak met haar in zijn ge-
dachten en gebeden. En zijn geloof, dat met
haar geloof één was, weet dat sterven overgang
is naar het volle leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkin-
deren, familie en vrienden, uw houding tegen-
over moeder in dit leven en de troost die ge
moeder hebt gebracht weze thans uw vertroos-
ting. Moeder heeft zich gedragen gevoeld bin-
nen een kring van waakzame harten, werkzame
en zorgende handen. Daarvoor is ze u eeuwig
dankbaar. Gedenk haar thans in uw gebeden.

VOOR UW KRISTELIJKE DEELNEMING

DANKEN U DE FAMILIES

CNUDDE, DE RUYCK,

VINDEVOGEL en VAN MOORLEGEM.

j.v.b.