



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Leopold-Désiré Cnudde

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Marie-Stéphanie De Vreese

geboren te Oudenaarde, de 16 Maart 1877 en er
godvruchtig overleden, de 5 April 1951, voorzien
van de H. H. Sacramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Hij was een goede echtgenoot en vader, was
voorzichtig in zijn handel ; eenvoudig, zachtmoed-
dig en oprecht, godvreezend leidde hij 'n ernstig
en waardig leven ; hij verloor zijn inspanning niet
in bijkomende nutteloze beslommeringen ; het
welzijn en de vooruitgang van zaken en familie
aanzag hij als eersten en noodzakelijken plicht.

De Voorzienigheid schonk den overledene een
sterke gezondheid, klaar doorzicht en een ernsti-
ge inborst.

Zalig is de mens wiens hoop gevestigd is op
den Heer en die zijn hart niet gehecht heeft aan
de ijdelheid en vergankelijkheid dezer wereld :
hij zal leven in der eeuwigheid en deel hebben
aan het rijk Gods. Ps XXX-60

Dierbare ECHTGENOTE, ik verlaat U niet voor
eeuwig, eens vinden wij elkander bij den Heer.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, die mijn
troost waart in mijn leven, wordt ook eens mijn
kroon in den Hemel, daarom volgt steeds de goe-
de voorbeelden en vermaningen ; weest mij in-
dachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U ! (300 d.)

Mevrouw Weduwe Leopold CNUUDE-DE VREESE ;
Mijnheer en Mevrouw Armand CNUUDE-VAN RYSELBERGHE ;
Mijnheer en Mevrouw Leon VANDE VELDE-CNUUDE ;
Mevrouw Weduwe Gomar CNUUDE-THEUNISSEN ;
Mijnheer en Mevrouw Gerard WAELKENS-CNUUDE ;
Mijnheer en Mevrouw Gabriël JOORIS-VANDE VELDE ;
Mijnheer Leopold CNUUDE ;
Mejuffier Nicole VANDE VELDE ;
Mejuffier Monique CNUUDE ;
De familiën CNUUDE en DE VREESE ;

Bedanken voor deelneming in rouw en gebeden.

Druk. L. Moerman, Bevere-Oud