

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.*

Tot vroom aandenken aan
MEVROUW

Maria CNUDDE

weduwe van de Heer
Victor DE CUBBER

geboren te Deinze op 21 oktober 1912
en thuis, schielijk overleden,
op 5 mei 1993,
gesterkt door de gebeden
uit de zieken- en stervendenliturgie.

Namis :
op zondag 6 juni 1993 om 9 u. 30.

*Met U zijn er geen verten meer en
alles is nabij.*

*Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer, geen
tijd meer en geen uren, geen grenzen
en geen muren en alle angst voorbij!*

*Verlost van schaduw en van schijn
wordt pijn en smart tot vreugd verheven.*

*Hoe kan het zo eenvoudig zijn, hoe
kan het leven Hemel zijn.*

Met U, o kern van alle leven!

Uit « Adagio », F. Timmermans.

†

De families CNUDDE, DE CUBBER,
BRAET en HOEBEKE,

*danken U voor uw
blijken van christelijke deelneming.*

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08