

†

In Gods vrede zal voor eeuwig
gelukkig zijn

MEVROUW

Elza COBBAERT

**echtgenote van
de Heer André MOTTE,**

geboren te Ophasselt op 14 september 1917 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 2 januari 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Voor moeder is het ogenblik gekomen, waarover St.-Paulus zegt : « Het liefst zal ik op mijn zwakheid roemen, opdat de kracht van Kristus in mij mag wonen ».

Na een leven van zorgzame arbeid, moest zij de laatste periode de zwakheid en de ziekte aan den lijve ondervinden. Maar in haar was het goede zaad van Gods leven gelegd, dat in haar menselijke zwakheid onweersaanbaar groeide tot de rijpheid en de vruchtbaarheid, die nu geopenbaard wordt in haar opname bij God.

Wij geloven in haar eeuwig geluk

en dat geeft ons de troost om het verlies van haar hier op aarde te dragen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U voor het eindeloos geduld, waarmee gij mij al die weken aan mijn ziekbed hebt bijgestaan. Mogen wij eens terug samen zijn, geheel gelukkig door de kracht van God die alles goed kan maken.

Namis op zaterdag 26 januari te 8 u.

De families :

COBBAERT, MOTTE, COBBAERT,
VAN DER BEKEN, ROUSSEAU,

**danken U voor de bliken
van kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel