

Met een dankbaar hart tegenover hem en met een gelovig vertrouwen tegenover God blijft leven in onze herinnering

DE HEER

HILLY COBBAERT

echtgenoot van mevrouw

MARGRIET PIEYNS

geboren te Deftinge, op 21 november 1921 en godvruchtig overleden te Sint-Lambrechts-Woluwé op 15 december 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families COBBAERT, PIEYNS,
D'OLIVIER en FAQUET,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. J. GHIJS, Deftinge

We zijn geschrokken door het verrassend bericht : Hilly is gestorven. De zekerheden van de wetenschap moeten uiteindelijk wijken, als God Zijn mens tot « eeuwig » leven roept. En niemand kent zijn ure, al is men sterk of ziek geworden. We kunnen enkel van elk-ander houden heel de tijd die God ons geeft.

Zijn echtgenote en kinderen zullen met leed uren en nachten nadenken over de gelukkige momenten van hun samenzijn, omdat liefde veel pijn doet bij het sterven van een dierbaar wezen. Ze liggen vastgedraaid in vragen, « waarom ? » en in de intiemste herinneringen, want hij was een goed en sterke vader. En al die dingen in en rond het huis spreken een stille en vreemde taal door zijn afwezigheid. Het is enkel het geloof in de Heer en in Zijn verrijzenis, dat ons rechthoudt als menselijke krachten bezwijken.

Vele mensen zullen, als vriend of familielid of als pelgrim die voorbij kwam, napraten over die gemoedelijke man, die met een oprechte genegenheid wist te boeien en te luisteren, over zijn begrip en dankbaar hart voor zijn medemensen, over zijn « alstublieft » in zijn dienstbaarheid.

Zijn leven en zorgen, zijn talenten en zijn werk krijgen nu door zijn geloof een eeuwigheidswaarde. En daarom kunnen wij, mensen, geen woorden vinden of geen dingen, die hem kunnen vervangen. We kunnen enkel dankbaar zijn voor de troostende aanwezigheid van U, die meeleeft in deze moeilijke momenten.

We zijn ook dankbaar tegenover hem, die ons voorging ; dankbaarheid is het schoonste en laatste woord, dat men voor een mens kan gebruiken : « God, wij danken U omdat hij eens voor ons leefde, hij had zo een onschatbare waarde in ons midden. In het leed, dat we dragen, vragen wij Uw goddelijke kracht, Heer, voor hen die treuren, want ze kunnen hem nooit vergeten, ook niet na jaren... »

Bid verder voor deze bezielde mens en voor hen die treuren bij zijn heengaan. We danken U.