

"Ik vertrouw op de Heer!"

(Psalmen.)



VROOM AANDENKEN
AAN MIJNHEER

REMI, CAMIEL CODDE,

echtgenoot van Mevrouw

ANNA HEYNDRICKX,

geboren te Oosterzele, op 12 augustus 1888

en godvruchtig overleden te Gent,

(Kliniek Toevlucht van Maria) op 22 maart 1969,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

OUD-STRIJDER 1914 - 1918

Vereerd met verscheidene Eretekens.

De dood is het einde van alle kwalen en het begin van ons toekomstig en onmetelijk geluk. Gelukkig zij die steeds vastgehouden hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een vaste hoop, die ernaar gestreefd hebben om in de liefde van God bevestigd te blijven! Dan wordt ons scheiden in deze wereld niet het verschijnen voor de strenge Rechter, maar een opgaan naar de Vader in de hemel, die in het verborgene zag en zijn kinderen in zijn eeuwige liefde opneemt.

De brave, oude vader heeft in de laatste jaren van zijn leven lijden en beproeving gekend. Gelukkig werd dat alles verzacht door de toegewijde zorg en genegenheid van echtgenote en familie. Daarvoor was hij hen zeer dankbaar.

Dierbare Echtgenote en Familie, ik bid nu O. L. Heer om zegen en sterkte voor U allen. De weg van het kruis was de koninklijke weg van Onze Heer Jezus Kristus. Hij is het ook voor de ware kristen naar het echte geluk. Blijft mij trouw in uw gebed en uw herinnering.

H. Jozef patroon van de zalige dood, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



Mevrouw Remi CODDE,

geboren Anna HEYNDRICKX ;

Mijnheer en Mevrouw

Julien VAN DEN BROECKE-CODDE
en kinderen ;

De Familie CODDE ;

De Familie HEYNDRICKX ;

De Familie DE NUTTE ;

De Familie DE ROO,

gevoelig voor uw blik van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.