

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ANTOINE HENRI COECK

echtgenoot van Mevrouw

Hilda De Meulemeester

geboren te Everbeek de 16 november 1909 en er
onvoorziën overleden de 13 october 1963.

De dood komt als een dief in de nacht, heden
is de mens en morgen niet meer! Hoe broos en
vergankelijk is het leven hier op aarde!

Het schielijk afsterven van onze duurzame o-
verledene heeft iedereen met verstomming gesla-
gen en toch is hij heengegaan terug naar het Va-
derhuis, blijvende en eeuwige woonplaats. Zalig
zij, die hun laatste uur voor ogen hebben en er
zich immer op voorbereiden.

O God, die in het verborgen ziet en geen goed
onbeloond laat, zie genadig neer op onze duurba-
re overledene en moge het offer van zijn leven een
uitboeting zijn van hetgeen hij mocht misdreven
hebben, voor eigen goed en het geluk van zijn ge-
zin.

Duurbare echtgenote, ik verlaat U te vroeg,
troost u, draag zorg voor de kinderen.

Liefste kinderen, eert uw moeder, sta ze bij
en vaart allen wel.

Familie en vrienden, vergeet mij niet maar
bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U meer en meer
beminne. (300 d. afl.)

De familiën

**COECK-VAN WAYENBERG en
DE MEULEMEESTER-GYSELINCK**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.**

Dr. Vw Modde, Everbeek.