

Zoals het den Heer heeft behaagd. zo is het geschied ;
de Naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE COECK

weduwe van Mijnheer
ALEXANDER MODDE

geboren te Bornhem, den 12 Januari 1871
en overleden te Everbeek, den 1 Januari 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
en den Pauselijken zegen « in articulo mortis »



Wie zou onze tranen kunnen veroordelen ? Zij vloeien
immers voor een nooit volprezen moeder die zich zelf kon
vergeten om alleen aan haar geliefden te denken die ze
wilde gelukkig maken.

Geen werk viel haar te lastig, geen offer te zwaar om
in het onderhoud van haar talrijk kroost te voorzien.
Blijde en opgeruimd stapte zij door het leven, niettegen-
staande de hindernissen van de baan en God gaf haar
sterkte en betrouwen omdat zij in tijd van beproeving
haar stem wist te verheffen tot den Vader uit den hemel,
den Vader der weduwen en der wezen, die nooit zijn ge-
trouwen verlaat.

Bemide Kinderen. Schoonkinderen. Kleinkinderen,
Broeder, Zuster en bloedverwanten ontvang mijn laatste
dank voor uw standvastige liefde en verkleefde zorgen.
Van daarboven zal ik over u waken. Volgt mijne voor-
beelden na en blijf de Heer getrouw, Ik zeg u allen tot
wederziens in den Hemel. Bidt voor mij,

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.
H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 d. afl.

druk. Depessemier. Everbeek

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

COECK-CALUWAERTS
MODDE-DELEPELAER.