

JESUS.

MARIA,

JOZEF.



Wees indachtig in het H. Misoffer en in uw
vrome gebeden de ziel van zaliger

HENRI COENEN

ECHTGENOOT VAN

FLORENTINE EERDEKENS

Lid van de Bond van het H. Hart

Oud-Voorzitter van de C. O. O.

geboren te Mechelen-aan-de-Maas, de 22 Mei 1885 en
aldaar zeer godvruchtig overleden de 22 November 1954,
gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H.
Kerk.

„De rechtvaardige leeft door het geloof..” De dierbare
overledene was een man met een rotsvast geloof, waarvoor
al het andere wijken moest. Zijn leven was bidden en wer-
ken, ware vroomheid en trouwe plichtsvervulling. De laat-
ste jaren, wanneer hij niet meer bekwaam was om te wer-
ken zochr hij troost en steun in het gebed. Uren lang bad
hij zijn rozenhoedje, stil in zijn zetel, onbewogen door het
huiselijk leven rondom hem. Geen moeite was hem te veel
voor H. Mis en Communie en wanneer ziekte en lijden
hem toch weerhielden was hij er om bedrukt.

Eenvoudig in de omgang en iedereen genegen werd hij
ook door allen die hem kenden, geacht en bemind; iedereen
mocht op hem beroep doen maar vooral de noodlijdenden
konden rekenen op zijn goed hart en steunende daad.

Als trouwe echtgenoot en zorgzame vader ging zijn lief-
devolle bekommernis voortdurend naar Moeder, kinderen
en kleinkinderen. Door woord en voorbeeld is hij zijn tal-
rijke kroost op de weg der deugd voorgestaan; hij heeft
hun een diep kristelijke opvoeding als een kostbaren schat
voor het leven meegegeven.

Zijn laatste ziekte en lijden heeft hij gedragen in volle

overgave aan Gods H. Wil en Voorzienigheid. Hij vreesde
de dood niet; hij bad en deed bidden en vol vertrouwen
in Jezus en Maria hield hij zijn rozenkrans omstrengeld tot
in de laatste ogenblikken van zijn pijnlijken doodstrijd.

Met Jezus en Maria heeft hij geleefd, met Jezus en
Maria is hij gestorven en ingegaan tot een beter leven in
de hemel. Gelukkig de kinderen die het beeld van een bid-
dende vader mogen meedragen door hun leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor al uw genegenheid en rusteloze zorgen aan mij
bested, vooral in mijn laatste ziekte. Treurt niet, zoals zij
die gene hoop hebben, maar bidt voor mij. Sterven is geen
eeuwig scheiden, in de hemel zien we elkander terug. Ge-
lijk we op aarde één waren in wederzijdse genegenheid
blijft thans zo met mij verenigd door uw liefde en gebed.
Kinderen, blijft eensgezind rond moeder geschaard en
strekt haar tot troost en vreugde.

En gij broeder Kloosterling, gedenk mij in uwe gebeden.

O Maria, Onbevleete Maagd, Moeder en Koningin,
leid uw trouwen dienaar binnen in de eeuwige vreugde
van uw Goddelijken Zoon Jezus!

HIJ RUSTE IN VREDE!



Voor uw gebeden,
voor uw kristelijke deelneming,
voor uw troost ons gebracht
bij het afsterven van onze dier-
baren overledene

danken U van harte

DE FAMILIËN COENEN-EERDEKENS.

Mechelen a/d Maas druk M. Deluyker