

«Die er velen op de weg der gerechtigheid zullen onderwezen hebben, zullen blinken als sterren in het firmament.»

DE BROEDERS VAN LIEFDE VAN HET SINT-LAURENSINSTUUT TE ZELZATE, BEVELEN IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN EN OFFERTJES AAN :

### Erw. Broeder ANANIAS,

in de wereld JAN COENEN,

geboren te Mechelen a/d Maas op 2 maart 1894 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Ziekenhuis Sint-Jan-Baptist te Zelzate op 20 januari 1959, na ontvangen te hebben al de rechten van onze Moeder de H. Kerk. — Zo ging hij van ons heen in het 47<sup>e</sup> jaar van zijn vruchtbaar kloosterleven.

«Heer, geef Hem de eeuwige rust, en laat het eeuwig licht voor Hem schijnen. De engelen geleiden hem naar het Paradijs, moge Hij de eeuwige rust genieten.»

Heer, we vragen het U omdat deze dierbare Medebroeder toch meer dan 40 jaren zijn beste krachten heeft gewijd om Uw boodschap en Uw Rijk aan de jeugd te verkondigen en ze een diep kristelijke levensopvatting in te prenten. Er was hem de laatste jaren geen bepaalde bediening meer toegewezen, als echte Broeder van Liefde heeft hij al zijn tijd besteed aan vruchtbaar dienstbetoon aan zijn medebroeders en de geestelijkheid der parochie, die hij warm in zijn hart droeg.

Broeder Ananie, we danken U voor Uw dienstbetoon, we danken U voor Uw schoon voorbeeld van trouwe beleving van Uw kloosterregel, Uw innig meeleven met Uw communiteit, Uw sprekende stiptheid tot het uiterste in alle communiteitsoefeningen. Op ons rust de dankbare plicht U in onze gebeden te blijven gedenken.

Dierbare Medebroeders van Sint-Laurens en Sint-Jan Baptist, ik dank U voor al de zorgen en kommer, waarmede U mijn lijdensbed hebt omringd, voor al de inspanningen om mijn lijden te verzachten.

Dierbare Familieleden, ik zeg U geen vaarwel, ik roep U: «Tot weerziens hierboven bij de Heer». Blijft mij in Uw gebeden gedenken.

Dat zijn ziel en de zielen der overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.



*De Broeders van Liefde en  
de Familieleden van Broeder  
Ananias, danken U voor Uw  
diep kristelijke deelneming en  
Uw innig gebed.*