

+
VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna COESENS

weduwe van de
Heer Alfons VAN TWEMBEKE,

geboren te Nederbrakel op 18 september
1911 en godvruchtig overleden in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op
30 juni 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.
Lid van K.G.B.

Aan het aardse leven van onze moeder is
een einde gekomen. Na tien jaar is zij nu
terug verenigd met vader.

Jarenlang was zij de sterke vrouw die voor
haar kinderen en zieke man zorgde.

Moedig heeft zij het verlies van haar man
verwerkt en bleef alleen in haar huisje wonen.

Ze hield eraan om op zondag naar de mis
te gaan. Toen het 'te voet' niet meer ging,
nam ze de bus.

Moeder was niet iemand die zich bij anderen
ging opdringen, maar wie bij haar aanklopte,
was steeds welkom.

Vooral haar familie had ze graag eens rond
zich. En zeker de kleinkinderen zag ze graag
eens komen voor een babbel, een kopje kof-
fie, kriekjes. Ze leefde met hen mee in moei-
lijke periodes en eksamens.

Moeder was ook niet iemand van veel woor-
den, ze hield op haar eigen manier veel van
haar kinderen.

Moeder was blij met kleine dingen: een
bloemetje in huis fleurde haar helemaal op.
Haar laatste levensjaar was voor haar een
jaar van heel veel pijn. Een laatste operatie
gaf haar hoop op beter worden. Zeker, toen
ze na een paar weken naar huis mocht. Maar
het verwachte herstel kwam niet. Toch bleef
ze graag in haar eigen huis. Dankzij de hulp
van haar kinderen is dit mogelijk gebleken
tot veertien dagen voor haar dood.

Het zal moeilijk voor ons, haar kinderen en
kleinkinderen zijn. We zullen haar missen.
Iedere dag immers komen wij daar voorbij
waar altijd onze 'thuis' is geweest en waar
moeder dikwijls op ons stond te wachten.
Maar we weten vanuit ons geloof dat de
dood geen eindpunt is: het is een nieuw
begin.

Dit moet ons kracht geven om verder te
gaan. En moeder zal in ons midden blijven
als een mooie herinnering.

Namis: vrijdag 27 juli 1984 om 19 u. 30.

De families COESENS, VAN TWEMBEKE,
DEPREZ, VAN DER BEKEN, danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafnissen-Crematies RAOUL, Brakel