

« Niemand leeft voor zichzelf alleen ».

(Rom. 14.7)

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Anna, Marie COESENS

weduwe van de Heer

Petrus D'HAeyer

geboren te Nederbrakel op 2 november 1902
en godvruchtig overleden in
de Sint-Franciskuslinie te Brakel - Opbakel
op 14 september 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

—
Lid van de Bond der Gepensioneerden

—
Zachtjes, zo eenvoudig als heel haar leven
is geweest, is Marie van ons heengegaan.
Doorheen leed en vreugde, is het een opgang
geweest naar de ontmoeting met de Heer,
zodat voor haar de dood een eenvoudig over-
stappen is naar het eeuwige volle leven. Een
ontmoeting met de Hemelse Vader, die zij
gans haar leven zo trouw heeft gediend en
bemind. Schoon en heerlijk klinken de woor-
den: « Treed binnen trouwe dienaar en neem
plaats in Mijn Rijk dat voor u is bereid ».

Zij is altijd een naastige vrouw geweest
en was met het eenvoudigste tevreden. Vrien-
delijk in haar omgang met de andere mensen
en zo dankbaar voor een goed woord en
liefde, die zij mocht ontvangen. Zij voelde
zich gelukkig in haar huis waar zij in eenvoud

heeft geleefd, maar toch lag er diepe smart
in haar hart wanneer zij haar huis moest
verlaten, daar haar krachten het niet meer
toelieten voor haar zelf te kunnen zorgen.
Bovenal was zij een zeer godvruchtig mens
die in liefde verbonden bleef met God, die
haar leven altijd in overeenstemming bracht
met wat God van haar verlangde.

Het heengaan van elke mens moet ons
aanzetten tot nadenken, dat het leven zo
broos is en dat wij van het leven iets moeten
maken dat de moeite waard is, opdat wanneer
we van hierheen gaan het werkelijkheid mag
worden.

Op het einde, bij het verlaten van de kerk
wordt gezongen: « Ten paradijze geleiden u
de engelen ». De weg die leidt naar geluk,
is de weg die leidt naar God. In de kleine
eenvoudige dingen van het dagelijkse leven
ons best doen zoals onze dierbare overledene
heeft voorgedaan, is de schoonste weg naar
het volle leven bij God.

Dierbare familie en vrienden, door het gebed
als een daad van trouw, blijven wij altijd
verbonden met elkaar, blijven wij verbonden
met elkaar in liefde. Ik dank u voor al uw
gegenheid en goede zorgen.

†

**De families COESENS, D'HAeyer,
DE PESSEMIER, BETTESONE en
BLONDELLE,**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

—
Begrafenisondern. A Marroyen, Brakel
Uitg. B.v.b.a. Braeckman, Brakel