

Wie met de Heer geleden heeft, zal mét de Heer verblijd worden !
GEDENKT IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

MEVROUW

Finantia COESENS

weduwe van de heer
Victor DUBOIS

geboren te Michelbeke op 18 november 1884 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 31 juli 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Haastig werden wij nogmaals geconfronteerd met de dood. Moeder, die gevierd en rustig haar levensavond doorbracht in het familiehuus, scheen gewacht te hebben tot de zoon van het werk terugkeerde. Het laatste avondmaal had zij voorbereid. Het laatste welkom was uitgesproken en plots vorderde de Heer haar mooie ziel voor de hemel op.

Vader, met tranen en spijt, onderwerpen wij ons aan Uw plan, Uw Voorzienigheid. Wij hadden moeder graag nog lange jaren midden onder ons gehouden. Toch danken wij U voor de goedheid en de liefde — Uw goedheid en Uw liefde — waarvan een moeder de afstraling blijft. Wij bidden U om sterkte bij deze beproeving. Wij bevelen U haar ziel aan en vragen voor ons, de kinderen, dat wij haar voorbeeld en haar ideaal verder in ons leven en in het leven van onze kinderen mogen uitbouwen.

De dood blijft een pijnlijke werkelijkheid voor elke gelovige. Tegenover de dood schouwen wij de levende en verheerlijkte Kristus. Gelijk de gekruisigde van Calvarië thans leeft in de glorie van zijn Vader, zo zullen de mensen, na de dood, ook een ander een beter leven ingaan. Kristus is de rots van ons geloof en vertrouwen. Zijn menswording blijft voor ons signaal en zinnebeeld dat ook de aangeno-

men kinderen van God een leven zonder pijn, smart of lijden zullen ingaan, aangepast aan de waarde van ons leven.

Deze vrouw was een ideale echtgenote en moeder. De bureu waardeerden haar stille glimlach. Voor God blijft het een gedoopte, die wist te leven uit geloof. Moeder rekende verder dan schijn en aardse welstand. Moeder bad, benaderde God in de sakramenten. Zij die zo voorzichtig was in het bestuur van haar huishouden, zij kende de les van het Evangelie dat wij waakzaam dienen te zijn, want dat ieder loon krijgt naar werk. In stille ogenblikken kan de zoon van het geloof zulke vrede uitstralen, zulke innigheid, zulk geluk.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij weet hoeveel ik van U allen heb gehouden. Zondag, kermis of feestdag zegden mij niets zonder U... Hard heb ik voor U allen gewerkt. Ik deed het blij, omdat alles in liefde gebeurde. Houdt het aandenken van Uw Ouders in ere. Laat onze woorden vruchten dragen doorheen Uw levens. Blijft met elkaar in liefde en familiegeest verbonden, begrijpt en steunt elkander. Bidt met elkaar en voor elkaar en vernoem nog wel eens de namen van vader en moeder na de consecratie in de zondagmis. Doorheen, Kristus de Middelaar, vinden wij elkaar terug. Ik vergeet U nooit, blijft trouw aan het gebed dat moeder U leerde.

Beste familieleden, vrienden en bureu, hebt dank voor Uw steun en Uw vriendschap.

God zegene U allen, Vinden wij elkaar terug in een steunend gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families COESENS, DUBOIS en DE BOS-SCHER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. THOMAS M.