

Geloofd zij Jezus-Kristus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI COESENS

Weduwnaar van Mevrouw Eulalie DE RUYVER.

Geboren te Nederbrakel de 15 juli 1879 en
overleden te Zottegem de 30 juni 1986.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart, het Xaverianen-
genootschap en de Confrerie van de H. Barbara.

Bij vele levensomstandigheden, kermis, feestdag, nieuwjaar, vraagt men zich dikwijls af : « wat zal het toekomstend jaar zijn ». Niemand voorziet de toekomst ook maar één enkele seconde. De mens kan plannen maken, hopen nog lange jaren een rustige oude dag te hebben, en zie een ongeluk, een plotse ziekte, halen een streep door menselijke berekeningen, en men ziet zich wilens niilens geplaatst voor de eeuwigheid voor het einde van zijn leven op aarde.

Zo is de duurbare overledene in zijn rustige oude dag gevat geworden door een plotse ziekte, voorbode van de dood waaraan niemand ontsnapt. Maar kon hij dan niets nuttigs meer doen voor het tijdelijk leven, de beproevingen van zijn laatste levensdagen, heeft hij met veel verdiensten voor de eeuwigheid weten te dragen. De moed daartoe heeft hij geput in zijn geloof en zijn rechtschapen levenswandel.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de goede en vele zorgen die gij U getroost hebt. Niets was U te veel. Daardoor hebt ge genoeg gehoord hoezeer ge van mij houdt. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden en vergeet mijn voorbeelden van kristelijk leven niet. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families COESENS en DE RUYVER,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.