

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Henri-Jozef COESENS

weduwnaar van Mevrouw
LEONIE MEERSCHAUT
echtgenoot van Mevrouw
BERTHA DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, op 28 Mei 1904 en er
godvruchtig overleden, op 15 Mei 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Sommigen denken dat sterven het grootste ongeluk, het einde van alles is. Integendeel, sterven is vriendschap met God, is een nieuw leven in eeuwige zaligheid beginnen. Jezus zei immers : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in mij gelooft, al ware hij reeds gestorven, zal leven. »

De dierbare overledene telde vele vrienden om zijn goedhartig gemoed, om zijn open karakter, om zijn vriendelijke omgang.

Een vreselijke ziekte ondermijnde te vroeg, helaas ! zijn sterk gestel en weldra uitgeput van krachten, gaf hij de geest.

Wij groeten in hem een moedige en taaie man, die niet achteruit deinsde om zijn gezondheid op te offeren tot onderhoud van zijn huishouden. Hij viel gelijk zoveel anderen, als slachtoffer op het arbeidsveld.

Mij omgaven stervensweeën, de smarten van de dood omringden mij ; en in mijn nood riep ik de Heer aan en Hij verhoorde uit zijn heilige tempel mijn stem. Uit de diepte van mijn ellende roep ik tot U, o Heer ; want bij U is verzoenlijkheid en barmhartigheid ! Gij verlaat niet die U zoeken. Ps.

Bemide echtgenote, kinderen, zusters en broeder, hartelijk dank voor uw trouwe en goede zorgen. Draag zorg voor mijn kinderen. Aan U, mijn lieve echtgenote, vertrouw ik mijn dochter toe.

Dat het eeuwig licht hem in J.-Chr. beschijne.
O.L.Vrouw van altijd durende bijstand, bid voor ons.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel

Mevrouw Henri COESENS, geboren Bertha DE CLERCQ, kinderen en kinderen ;

De familiën COESENS, DE TANDT, DE CLERCQ, ASSEZ,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.