

†

Dit weze een vroom aandenken aan en een uitnodiging tot gebed voor de ziel van de Heer

Jan-Baptist, René COESENS

geboren te Nederbrakel op 6 november 1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 21 januari 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Stil en gelaten is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Hij wist dat het einde daar was en gelaten wist hij ook Gods H. Wil te aanvaarden. Beperkt in zijn lichamelijke vermogens heeft hij altijd geprobeerd zijn plicht te doen, was hij gastvrij voor allen die zijn huis betraden en kende hij een diepe vreugde, wanneer hij in de Kommunie Kristus in zijn huis mocht ontvangen.

Zalig zij die mogen sterven in de Heer. Moge de Heer van leven en dood dan ook nu in zijn barmhartigheid zich over onze dierbare overledene ontfermen en hem opnemen in eeuwige rust en vrede.

Dierbare familieleden, ik dank u voor uw liefde en genegenheid. U vooral dank ik die in mijn laatste levensjaren, dag in

dag uit, steeds zoveel geduld en goedheid voor mij had.

Beste vrienden en geburen, ook u dank ik voor al de uren gezelligheid die gij mij geboden hebt. Ik vraag u om een vroom gebed tot de algoede God.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families Coesens-Van Twembeke,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel