

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS | Amen.



Bid voor de ziel

van

MARIA COESENS

echtgenoot van

REMI LIMPENS

geboren te Nederbrakel den 2 Juni 1875

en er overleden den 27 Juni 1944.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Het gewichtigste oogenblik in 's menschen leven is zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad voor elken mensch en geen offer noch moeilijkheid in zijn leven zal voor hem zoo zwaar als sterven vallen. Eene zaak slechts heeft nog waarde dan en brengt geruststelling, namelijk: de gedachte dat men in orde is met zijn God en Schepper, want in Zijn macht voelt elk stervend mensch zich reeds vastgekneeld.

Zalig en wijs is de mensch die gedurende zijn leven leert te sterven, want sterven is des levens hoogste daad. — Daarom, als het morgen is, denkt dan dat gij niet zeker zít tot den avond nog te leven en weest altijd bereid.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik verlaat dit tranendal met een sterk verlangen naar een beter leven. Ik dank u voor uwe verkleefdheid, en vraag u, mij als laatste gunst te willen verleen. de kostbare hulp uwer vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dagen afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (12 j, afl.)

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer Remi LIMPENS-COESENS, kinderen en kleinkinderen ;
De Familien COESENS-LIMPENS ;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.