

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie, Anna, Elodie COESENS

weduwe van Mijnheer

ARTHUR VAN HOORDE

geboren te Nederbrakel, op 2 juni 1900 en
godvruchtig overleden te Oprakel, op 10 juli 1963,
voorzien van de HH. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen « in het stervensuur. »

Ziek en oud worden is voor een gelovige geen verlies. Het zijn gezegende dagen waarop men zijn leven met de nodige rouwmedigheid rustig kan over-schouwen; waarop men zich stilaan van het tijdelijke kan losmaken, om zich waardig voor te bereiden op het grote moment van de dood, de ontmoeting met God in de eeuwigheid.

Na op voorbeeldige wijze haar taak als echtgenote en moeder te hebben volbracht, heeft God haar ook het kruis van de ziekte aangepoden. Ze heeft het aau-vaard en naar het voorbeeld van zijn Zoon moedig gedragen, in liefde en nederige onderwerping.

Door het ontvangen der sacramenten en stille gebeden heeft ze zich op de dood voorbereid, waarvan ze precies wist wanneer ze komen zou. Voor al het goede zal God haar belonen.

Duurbare kinderen en familieleden, ik heb me steeds mogen verheugen in de dankbare liefde waarmede ge mij hebt omringd en waarvan de vele en goede zorgen de uitingen waren. Ik dank U erom. Laat mijn gedachtenis in uw gebeden voortleven; wie bidt blijft zijn doden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families COESENS, VAN HOORDE, DE TANDT, DE VLEESCHAUWER,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.