

+
Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Marie, Catharina Coesens

weduwe van Achiel Van Wijmeersch,

geboren te Nederbrakel op 22 november 1897
en overleden in haar ouderlijke woning
op 23 november 1990.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

—
De dag voordien hadden we haar geluk
gewenst met haar 93 ste verjaardag, en toen
werd onze moeder naar de hemel geroepen.
Rijp als een berstvrucht, gelouterd door de
stormen van het leven werd zij klaar be-
vonden om door de Heer en Meester van
het leven te worden binnen gebaald.

Zachtjes, zo eenvoudig als heel haar leven
is geweest, is moeder van ons heengegaan.
Doorheen leed en vreugde, is het een op-
gang geweest naar de ontmoeting met de
Heer, zodat voor haar de dood een eenvoudig
overstappen is naar het eeuwige volle leven.
Het zal een ontmoeting worden met de
Hemelse Vader, die zij gans haar leven trouw
heeft gediend en bemind. Schoon en heerlijk
zullen Zijn woorden klinken "Treed binnen
trouwe dienares en neem plaats in Mijn
Rijk dat voor u is bereid."

Zij is altijd een naarstige vrouw geweest
en ze was met het eenvoudigste tevreden.

Vriendelijk in haar omgang met andere
mensen en zo dankbaar voor een goed
woord en de gekregen liefde. Zij voelde
zich gelukkig in haar huis waar zij in een-
voud heeft geleefd. Nu staat haar huis leeg,
en zullen we haar op een andere plaats
moeten ontmoeten. Het zal in onze herinner-
ingen en ons hart zijn, waar we dankbaar
aan haar zullen denken.

Wij danken U dan ook Heer, omdat wij
haar zolang in ons midden mochten bewaren.
Wij bidden U dat niets van haar eenvoudig
leven verloren zal gaan, dat haar liefde en
zorg aan ons en deze wereld ten goede
kome, nu Gij haar in uw vreugdevolle
nabijheid hebt opgenomen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, voor u is mijn heengaan een
grote slag. Maar danken wij God dat we
zovele jaren gelukkig mochten zijn. En gij,
mijn dierbare familie en vrienden, troost
elkaar met de woorden: eens zullen wij
voor altijd samen zijn bij de Heer.

H. Marie, Moeder Gods, bid voor ons.

De families

COESENS, VAN WIJMEERSCH,
VAN TWEMBEKE, DONY,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis: dinsdag 11 december om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel