

Ten Paradijze geleiden U de engelen! (Lit.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**Marie - Theresia COESENS**

weduwe van Mijnheer

**Theofiel LIMPENS**

geboren te Nederbrakel,

op 30 Juni 1870 en er godvruchtig overleden

op 29 Maart 1954,

gersterkt door de HH. sacramenten der stervenden.

Gelukkig zijn zij die de dood gedurig voor ogen hebben en zich alle dagen voorbereiden om zalig te sterven! Want sterven is de meest beslissende daad van ons leven! De zoetste vertroosting die men in het graf meedraagt is de getuigenis dat men een onberispelijke levenswandel heeft gehad.

Deze vrouw was een dierbare moeder, die liefdevol en met een teder hart haar kinderen gadesloeg en hen de deugden van het kristelijk leven tot erfdeel achterliet. Groot zijn dan ook haar verdiensten bij God.

Mijn dierbare Kinderen, gij weet hoe ik U heb bemind, hoe ik voor U gewerkt en gezorgd heb. En ik heb mogen ondervinden in mijn oude dag hoe gij mij daarvoor dankbaar zijt geweest met mij zo goed te verzorgen. Gij vooral mijn lieve zoon en dochter. U moet ik in 't bijzonder bedanken en bid God dat hij U er om zegene. Blijft verders deugdzaam, kristelijk, blijft eensgezind onder elkander, vlucht het gezelschap der bozen en bewandelt de weg van Gods geboden. Vaart dan allen wel en tot wederziens bij O. L. Heer! Bidt intussea veel en vurig voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!

De vier akten.

.....  
Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel

Mijnheer en Mevrouw Alfons COSSEYE, LIMPENS en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Kamiel ROELANDT-LIMPENS en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Achiel LIMPENS-VAN DER BEKEN en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Frans DE GEETER-LIMPENS en kinderen;  
De familieën COESENS, LIMPENS, DE TANDT en BLOMME,  
BEDANKEN.