

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Petrus - Albert COESENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA COESENS,

geboren te Nederbrakel op 21 oktober 1904 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 5 oktober 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ook sterke bomen worden geveld, en zo dikwijls zien wij dat de dood komt als een dief in de nacht.

Onze dierbare overledene was een sterk man. Steeds bedrijvig voor zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen was hij ook altijd bereid een handje toe te steken. Doch, hoe onverwacht en vlug is het allemaal gegaan. Tot voor enkele weken voelde hij zich nog zo goed en maakte hij al plannen voor de komende winter. Helaas, de mens wikt maar God beschikt. Vurig had hij gehoopt nog lang te mogen genieten van een rustige oude dag samen met zijn geliefden, doch plots werd hij te hevig getroffen door een verraderlijke kwaal, zodat zelfs de beste zorgen niet konden baten. Stil is hij van ons heengegaan om de eeuwige rust te vinden bij de Heer.

Bidden we de goede God dat Hij hem vergeving schenke en hem lone voor het vele schone in zijn leven, hem opneme in het hemels Vaderhuis ten eeuwigen leven in rust en vrede.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de goede zorgen, voor uw trouwe liefde en uw echte genegenheid. Bidt tot God dat Hij mij barmhartig weze en dat Hij u steune. Weest goed voor moeder en weest haar troost en steun.

Beste familie, vrienden en geburen, U allen dank ik voor uw genegenheid, Denkt ook gij af en toe nog eens aan mij in een vurig gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families COESENS, DE PESSEMIER,
COESENS, VAN TWEMBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel