

De dood is niet het einde, maar het begin van het
"leven."



Bid voor de ziel

van

REMI COESENS

echtgenoot van

MARIE-THERESE VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel de 7 November 1870 en
aldaar godvruchtig overleden de 4 September 1950.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



De goede God heeft hem een lang leven geschon-
ken met goede en kwade dagen. Dat leven heeft
hij doorgebracht in vlijtige werkzaamheid en zelfs
in de laatste dagen van zijn hoge ouderdom wist
hij zich nog onverdroten en nuttig bezig te houden.

Zijn goede inborst en vreedzaamheid verwierven
hem de genegenheid van allen die hem kenden.
Maar de bijzonderste vriendschap behield hij met
God door zijn dagelijks gebed en wekelikse H. Mis,
zolang hij kon, als voorbeeld voor vele jongeren.

Nu heeft hij het moede hoofd ter ruste gelegd en
zijn loon om zijn trouw aan God en Kerk ont-
vangen.

Beminde echtgenote en kinderen ik dank U voor
de genegenheid. Het scheiden is zo plots en hard,
vind uw troost in het gebed. Gods wil geschiede.

Ik reken op uw gebed en gedenk U in de
Hemel.



Mw Remi COESENS, geboren Marie-
Thérèse VAN TWEMBEKE kinde-
ren en kleinkinderen ;

De Familiën COESENS-VAN TWEM-
BEKE ;

Danken U van harte voor
de blikken van oprechte
deelneming door U betoond.