

O Kruis ! Onder uw schaduw rust en hoop ik.  
(Navolging van Christus)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Remi COESENS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Clara DE SMET,**

geboren te Nederbrakel op 27 augustus 1901  
en godvruchtig overleden te St.-Lambrechts-  
Woluwe op 15 juli 1975,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

God mengt het geluk van deze aarde met  
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden  
zoeken dat niet bedrieglijk is.

De dood geeft de mens heilzame lessen :  
hij leert ons hoe klein wij zijn voor de ogen  
van God, hoe kort het leven is voor de eeu-  
wigheid ; hij spaart niemand.

In deze overtuiging heeft deze overleden  
man geleefd. De beproevingen heeft hij aan-  
zien als de wilsbeschikkingen van de Heer  
en in geloof heeft hij er zich naar geschikt.  
Veel heeft hij gewerkt en zich ten dienste  
gesteld van de naaste. Thans komt voor hem  
de tijd van rust en vrede.

Beminde echtgenote en bloedverwanten, ik  
zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens in  
de hemel bij onze geliefden die ons zijn  
voorgegaan. Uw blijk van genegenheid weze  
een gebed voor het eeuwig geluk van mijn  
ziel.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families COESENS, DE SMET,

**zijn zeer erkentelijk voor de blikken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel