

Zelig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven. (Ev.)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

RICHARD COESENS

zoon van wijlen

Petrus en van Isabella BAESKENS

geboren te Nederbrakel de 2 December 1867 en aldaar godvruchtig overleden de 9 April 1949.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van den Zoeten Naam.



De beproeving die God ons overzendt is hard, doch het hoofd buigende zeggen wij: Vader, niet onze, maar uw wil geschiede.

Hij was een man met rechtschapen karakter, goedhartig en mildadig maar het goeie dat hij deed liet hij niet voor zich uitbazuinen om door de mensen geëerd te worden,— wetende dat de Vader, die in het verborgen ziet, het hem vergelden zou.

De zorg over een heel gezin heeft hij liefderijk en onbaatzuchtig op zich genomen met de schatten der aarde zich een schat vergarend in de hemel.— Daarom, hoezeer ook zijn heengaan ons pijnigt, toch wenen wij niet als dezen die geen hoop hebben, omdat wij weten dat God hem tot zich riep om hem voor eeuwig gelukkig te maken.

Onderworpen aan Gods heilige wil heeft hij deze aarde verlaten, in het gebed Gods barmhartigheid afsmeekend.

Duurbare familieleden, gij weet dat ik slechts voor u heb geleefd. Ik dank U voor uwe liefde en goede zorgen. Bewaart mijn gedachtenis trouw in uw hart en vergeldt mij wat ik voor u deed - door uw gebeden, Bij den Heer blijf ik over u waken.

H. Hart van Jezus, ontferm u onzer. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid, (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Omer MACHTELINCKX-
COESENS;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Hermien HAELTERMAN-
COESENS;

Zeer gevoelig aan de blijken van gensgenheid gegeven
bij het afsterven van hun teergeliefden oom,

BEDANKEN.