

Goed heil, goed heil, geliefde ziel :
uw leed is uitgeleden,
en, of er nog 'n traan bij viel...
wij gaan getroost beneden. (P. R.)

+

TOT VROME NAGEDACHTENIS VAN

MEVROUW

BLANCHE COESENS

echtgenote van de Heer André De Cubber,

geboren te Parike op 6 december 1923
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 13 december 1982, gesterkt door de
HH. Sakramenten van de H. Kerk.

Met verslagenheid vernam onze parochie-
gemeenschap het overlijden van één van
onze dierbare medegelovigen.

Blanche was een trouwe en toegewijde
echtgenote, vol begrip en wijsheid, een
steun voor haar man in goede en kwade
dagen. Zij heeft voor haar gezin het beste
van zichzelf gegeven, zoals alleen moeders
dat kunnen.

Ze ging haar kinderen voor in geloof en
kristelijk leven. Met eerbied zullen haar
kinderen aan haar terugdenken en erkente-
lijk, om al het schone en het goede dat
hen door moeder werd geschonken.

Het laatste jaar was voor haar een lij-
densweg, maar ook daarin was ze een voor-
beeld van geduld en stille aanvaarding.
Moedig heeft ze haar lijden gedragen, soms
verzwegen, het alleen proberen dragen om
haar man en kinderen geen pijn te doen.
Uiteindelijk is dat hart dat zo warm klopte
voor hen die ze liefhad bezweken onder de
last van het lijden.

Lieve moeder, wij zijn U zo dankbaar om
het schone beeld dat gij ons naliet.

Mijn dierbare echtgenoot, het afscheid is
zwaar; dierbare kinderen en kleinkinderen,
moeder hield van U. Ik heb getracht voor
U een goede moeder te zijn, ook voor U
valt dit offer zwaar. Laten wij van elkaar
blijven houden en bidden opdat wij eens
terug samen in liefde mogen verenigd zijn.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt
mij ook een vurig gebed.

De families COESENS, DE CUBBER,
VAN DEN HAUTE, DE RUYVER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel