

Het is een heilig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden ontslagen zouden worden. II Math.



BID VOOR DE ZIEL

van

EMIEL COESSENS

zoon van

Charles-Louis en Melanie Gabriëls

geboren te Nederbrakel, de 27 April 1874 en er godvruchtig overleden de 22 Januari 1950, voorzien van de HH. Sakramenten der stervende.

Uit liefde tot ons heeft Jezus zijn kruis gedragen tot op Calvarie, waar hij gestorven is te midden der wreedste smarten en Jezus wil, dat wij door ons lijden zijn onuitputbare verdiensten deelachtig worden: dragen wij ook ons kruis met liefde tot Jezus.

De dierbare overledene heeft dat ook gedaan en wel op een voorbeeldige wijze: gedurende zijn ziekte die hem naar het graf zou voeren, was hij voor ons allen een voorbeeld van verduldigheid gelatenheid en christelijke onderwerping.

In het kruis ligt het heil, het leven en de bevrijding van de vijand onzer ziel. Er is geen zielevrede noch hoop op eeuwig leven, tenzij in het kruis.

H. Innoc.

Duurbare Familielieden, gij, Vrienden en Kennissen, hebt ten minste medelijden met mij en loon me dat medelijden met voor mij te bidden. Ik vraag U uwe tranen niet, maar uw gebeden. Zo zullen wij allen eenmaal terug verenigd worden voor eeuwig in den Hemel.

Eerwaarde Zusters die met mij zoveel medelijden hebt gehad, ik dank U. Wat een zegen voor de wereld dat gij er nog zijt om de werken van barmhartigheid te beoefenen. Dat God het U lone. Bidt voor mij.

O goede Jezus, wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbrakel

BEDANKEN.

De Familiën COESSENS,

De Familiën GABRIËLS,