

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ernest COESSENS

echtgenoot van Mevrouw

Louise LAUWERIER.

Geboren te St Blasius Boekel, de 23 februari 1907 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Aalst, de 22 februari 1963.
Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten der stervenden.

—

We hebben hem zien heengaan vol hoop op een spoedig
herstel, maar de Heer, die ieders levensweg in Zijn hand
houdt, heeft er anders over beslist en hem zo plots van ons
weggenomen.

We hadden hem nochtans nog zo nodig, maar we vinden
onze troost in het vele goed dat hij gedurende zijn leven
heeft gedaan. Een leven wordt niet gemeten naar zijn lange
duur, maar naar hetgeen het heeft voortgebracht.

Mijn dierbare echtgenote, te vroeg moet ik u alleen ach-
terlaten, draag al uw liefde nu over op onze kinderen. Eens
worden we toch weer verenigd in de Hemel.

Mijn goede Freddy, op uw jonge schouders wordt nu de
last van ons gezin gelegd, wees moedig en zorg voor moeder
en uw broertje.

Mijn beste familieleden, leden van het ACV en vrienden,
gedenkt mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

zijn echtgenote.

Mevrouw Ernest COESSENS, geboren Louise LAUWERIER;

Jongeheer Freddy COESSENS;

Jongeheer Willy COESSENS;

De Familien COESSENS LAUWERIER.

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.*

Uitg. A. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel.