

Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven....

†

DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw Odile COESSENS

echtgenote van de Heer

Albert VAN WAMBEKE

geboren te Nederboelare

op 6 augustus 1918 en zacht in de Heer
ontslapen in de H. Hartkliniek te Ge-
raardsbergen op zaterdag 31 januari 1981
gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

Met een laatste kruisje en een stille traan
hebben wij afscheid genomen van echt-
genote en moeder, die ons zo nabij en
zo dierbaar was. Haar leven komt ons
nu duidelijker voor de geest en daarom
durven wij zeggen dat zij een goede
moeder was. Haar eenvoud, haar werk-
zaamheid en haar bezorgdheid voor kin-
deren en kleinkinderen hebben zin aan
ons leven gegeven.

Ongenaadig hard treft ons dit vroegtijdig
heengaan. Geen woorden zijn bij machte
uit te drukken hoe groot en diep onze

pijn en verbijstering is door deze leegte,
die zo plots ontstond.

Moeder, gij waart ons zo nabij en dier-
baar, zo toegewijd en volkomen voor uw
gezin. Nooit was iets u te veel ; gij waart
gelukkig wanneer gij ons blij kon maken.
Wij blijven u dankbaar voor dit schoon
maar al te kort bestaan. Wij voelen eens
te meer hoe broos en zwak elk mense-
lijk geluk is.

Alleen de Heer kan troost en sterkte ge-
ven.

Duurbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen ; wij waren samen diep geluk-
kig en leefden voor mekaar.

Heb dank voor alle goede zorgen tijdens
de periode van mijn ziek zijn.

Blijf van elkaar houden zoals ik van u
gehouden heb. Ik waak over u allen.

Blijf mij gedenken in een vroom gebed.

De families COESSENS, VAN WAMBEKE,
BAUWENS en VAN CAUWENBERGHE

danken U oprecht voor de blijken
van christelijke deelneming.

Drukk. Van de Maele