

In het kruis is heil.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

PHARAILDE COESSENS

Echtgenote van Mijnheer

JOZEF VAN HUFFEL

geboren te Parike, op 29 juli 1883,
en er godvruchtig in de Heer ontslapen
op 28 juni 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Alwie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhartigheid verwerven zal; na het wenen en zuchten schenkt God overvloed van zijn vreugde. Zeggen wij in alle voorvallen: „Heer indien het met uw welbehagen overeenkomt, laat het zo geschieden”.

Haar kwaal was ongenesbaar. Gelaten en onderworpen aan Gods H. Wil heeft zij het kruis harer ziekte gedragen. Voorzeker is dit het onderpand van haar eeuwige beloning; want wie zijn kruis draagt bewandelt de weg der Zaligheid.

Duurbare echtgenoot, hebt dank voor uwe genegenheid en goede zorgen. God roept

mij tot Zich maar mijn liefde voor u sterft niet. Ik zal u beminnen in de Hemel, gelijk ik u op aarde bemind heb.

Duurbare zuster en familie, tot wederziens in de Hemel.

Vergeet mij allen niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.



*De familiën COESSENS, MACHTE-
LINCKX, VAN HUFFEL en DE ROO*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. St -Maria-Lierde