

Heb medelijden met mij, o Heer, overeenkomstig uwe grote barmhartigheid. Ps L, 3



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

**DE HEER**

**PIETER COESSENS**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIA DE PAEPE**

Gewezen lid van het Bestuurscomité der Rijksmiddelbare Meisjesschool Denderleeuw. - Ere-voorzitter van de afdeling Denderleeuw van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. - Houder van de gouden penning voor de erkentelijkheid van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. - Burgerlijk Ereteken. - Het Burgerlijk Kruis 3e klasse. - Burgerlijke Medaille 1e klasse. - Nationale beloning. Medaille 3e klasse voor moed en zelfopoffering. - Herinneringsmedaille van het eeuwfeest van 's lands onafhankelijkheid,

geboren te Ledeberg op 16 januari 1875 en overleden te Denderleeuw op 23 november 1967, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken

Wij hebben hem gekend als een door - goed en eenvoudig man; iemand die zelf niet veel praatte, maar graag luisterde en veel hield van gezelligheid en gezelschap. Een wijs man met een klare kijk op de dingen en gebeurtenissen.

Door goed te zijn en goed te doen heeft hij de wereld rondom zich beter gemaakt.

Dit overlijden vervult ons hart met droefheid.

Maar midden in onze droefheid troosten wij ons dat wij hem tot het einde met onze liefde en onze zorgen hebben mogen omringen, en zeggen het de H. Augustinus na: «Wij hebben hem niet verloren, wij hebben hem alleen maar vooruitgezonden naar de hemel, die ons voortaan dierbaarder zal zijn, nabijer en meer vertrouwd».

Duurbare en zo liefdevolle echtgenote, Beminde kinderen en kleinkinderen, het onvermijdelijke is nu gebeurd, de dood heeft ons van mekaar gescheiden, eens komt de dag van het eeuwig weerzien! Ik dank u voor de grenzeloze genegenheid die gij mij, steeds hebt betoond, voor de nooit verminderde toewijding waarmede gij mij dag en nacht hebt omringd; wees moedig en sterk en zoek troost bij God en diegenen die ik heb achtergelaten.

Gedenkt mij allen, gij ook familieleden en vrienden, in uw dagelijkse gebeden

Ook mijn beste dank aan de Zusters van het Wit-Gele Kruis om hun goede zorgen

Jesus, onze hoop, onze toekomst, wees hem genadig.



**De familiën Coessens, De Paepe,  
Hoevelinck, Couck.**

danken U voor de blijken van deelneming en voor uwe gebeden.

De Eucharistieviering, gevolgd van de teraardebestelling, had plaats in de parochiale kerk St-Anna te Denderleeuw op 28 nov. 1967, om 10 u. 30

Begravenissen Adolf De Schrijver, Denderleeuw