

Ik heb de Heer afgewacht met grote verduldigheid. Hij heeft mijn gebed verhoord en mij uit het lijden verlost.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

ROBERT COESENS

Lid van den Bond van het H. Hart
en van O. L. Vrouw van Zeven Weëen

echtgenoot van

MEVROUW AIMÉE COLLYNS

geboren te Geraardsbergen, de 30 December 1910,
en godvruchtig overleden in het Brugman Hospitaal te Ukkel, de 14 September 1956. Gesterkt door
al de genademiddelen Onzer Moeder de H. Kerk
en de Pauselijken Zegen.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld, mijne kwaal was ongeneesbaar en weerstond aan alle hulpmiddelen, en nochtans heb ik noch gemord noch geklaagd, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproeftet.

O Heer, ik vroeg U verlening van dagen, voor de troost mijner echtgenote en het geluk mijner kinderen... en de zon is voor mij ondergegaan terwijl het nog dag was. Dat niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!

In het midden mijner ellenden heb ik ervaren geneesheren geraadpleegd... wat de wetenschap niet vermocht heb ik de Heer gevraagd en doen vragen door gebeden... alles zonder goeden uitslag ... geheim der Goddelijke Voorzienigheid.

Hij was voor al de zijnen een steeds bezorgde, wijze leidman. Zijn huis was zijn hemel op aarde, zijn kinderen zijn kroon en zijn vreugde.

Mijn liefste vrouw, beminde moeder en duurzame familie, God alleen kan U lonen voor alles wat ge voor mij zijt geweest en gedaan hebt; trouw hebt ge me geholpen en gesterkt. Heb dank voor al het goede dat ge voor mij deedt.

Mijn beminde kinderen, blijft immer uw Vader indachtig. Mijn vurigste wens is U eensgezind rond moeder geschaard te zien. Laat U, in uw leven, door geen ander voorbeeld leiden dan dat, U door vader en moeder gegeven. Blijft veel voor mij bidden. God zegene en beware U!

Duurbare vrienden, gedenkt mij ook in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d. afl.



De familie COESENS,
COLLYNS,
DE CNYF,
PEERTS,

zeer gevoelig voor de bliken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

.....
Drukk. Pauwels, Geraardsbergen.