

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan Mevrouw

## STEPHANIE COESSENS

Echtgenote van de heer

**Emiel Van Malderghem**

Geboren te Schorisse op 20 juli 1889 en  
er godvruchtig overleden op 17 april 1972.

Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

—  
Een schoon en verdienstelijk leven wordt vandaag hier op aarde besloten: dat van een toegewijde moeder en een liefdevolle echtgenote, die in alle eerlijkheid, onopvallend en zonder klagen, haar mooie taak heeft weten te voltooien. In het gebed vond zij de kracht om trouw en onvermoeibaar voort te werken zolang haar krachten het nog toelieten.

Zij was zachtmoedig, begrijpend, geduldig en goed voor ons allen. Onze droefheid is groot bij deze pijnlijke scheiding.

Moeder is niet meer. Of liever: zij is nu bezit gaan nemen van de welverdiende beloning bij God, voor altijd. Haar aardse woning wordt verbouwd tot een eeuwig woonhuis in de Hemel.

Zoals de wijze maagden uit het Evangelie, verwachtte zij met gelatenheid de komst van de Goddelijke Meester.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen, Achter-kleinkinderen en Familie: tot weerziens in de Hemel. Oprecht dank ik U voor alles. Weest nu verder de steun en de troost van Vader in de zware beproeving die hem treft. En bidt voor mij.

De Heer Emiel VAN MALDERGHEM kinderen, kleinkinderen en  
achter-kleinkinderen;

De familie COESSENS-ROMAN;

De familie VAN MALDERGHEM-LAUWEREYNS;

danken innig om Uw bliken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse