

Mijn Jezus, barmhartigheid



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Georges COETSIER

weduwnaar van Sarath MOERMAN

geboren te Waarmaarde op 3 februari 1893 en er
haastig overleden in de nacht van 20 augustus 1972.

Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser.

Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden.

Ridder in de Kroonorde met zwaarden en vereerd
met verscheidene andere eretekens.

God is meester van het leven en meester van de
dood. Eens valt de mens in de handen van de
levende God en dikwijls gebeurt dit onverwachts.
Christus heeft het immers gezegd: « van die dag
of dat uur weet niemand iets af ».

Daarom moeten wij steeds « waken en bidden »,
want niet een onverwachte dood moeten wij vre-
zen, maar wel een onvoorbereide dood.

Georges heeft in zijn lang leven veel meege-
maakt. Als oudstrijder van de eerste wereldoorlog
1914-1918 heeft hij in de vuurlinie de wreedheid
van het oorlogsgeweld gekend. Deze harde ervaringen
hebben hun stempel gedrukt op zijn verder
leven. Toch bleef hij steeds opgewekt en hield van
de vriendschap en genegenheid van zijn familie-
leden, en vooral van zijn goede zuster, die hij zo
dankbaar was om haar liefdevolle zorgen in zijn
oude dag.

Heer wij bidden U, wees deze moedige oud-
strijder barmhartig, want hij geloofde in U en
hoopte op U. Schenk hem rust, vrede en vreugde
voor altijd bij U in het Vaderhuis. Gelovig ver-
trouwen wij op uw woord: « Ik ben de Verrijzenis
en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook
al is hij gestorven ».

Mevrouw Marie Vanderschelden-Coetsier,
zijn zuster;

De families Coetsier-De Bosschere

en Moerman-Vandewiele,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.