



Bid God voor de ziel van

MEVROUW

Marie, Elodie COETSIER

weduwe van Heer Achiel VANDERSCHULDEN

geboren te Waarmaarde op 26 augustus 1891 en
godvruchtig overleden in de St.-Vincentiuskliniek te

Avelgem op 1 juli 1973, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Wij hadden de stille hoop gekoesterd dat moeder
nog zou mogen genezen. Al het mogelijke werd ge-
daan om haar er weer bovenop te helpen, maar
het mocht niet baten. De Heer heeft haar tot Zich
geroepen.

Met de apostel Paulus had Marie mogen zeggen :
« Het uur van mijn heengaan is daar. Ik heb de
goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het
geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der ge-
rechtigheid waarmee de Heer, de rechtvaardige
Rechter mij zal belonen ». (2 Tim. 4, 6-8)

Marie was rijp voor de hemel. Gans haar leven
heeft zij de Heer trouw gediend. Vroom en diep
godsdienstig, leed zij er onder dat zij de H. Mis
niet meer kon bijwonen. Maar hoe eerbiedig en
dankbaar ontving zij de H. Communie, telkens als
deze naar de zieken en ouden van dagen werd ge-
bracht.

Reeds dertig jaar geleden, heeft zij haar echtge-
noot verloren. Als weduwe heeft zij niet enkel
zorg gedragen voor haar kinderen, maar ook voor
velen van haar familie. Hoevelen van hen heeft zij
in haar huis niet opgenomen ! Telkens als er iemand
van haar familie geen thuis meer had, dan was
Marie de toevlucht voor allen. Haar deur heeft al-
tijd open gestaan om hen te ontvangen en een
nieuwe thuis te bezorgen.

Wij mogen verhoplen dat de Heer voor haar

nu ook de hemelpoort wijd open zal zetten, want
Hij heeft gezegd : « Wat gij aan de minsten der
mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan ».

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, treur
niet om mijn heengaan, want niemand treurt als de
rijpe vrucht wordt geplukt. Mijn taak op aarde heb
ik naar best vermogen vervuld. Ik dank u voor uw
genegenheid, die voor mij altijd een steun is ge-
weest op mijn levensweg. Blijf verder voor elkaar
zorgen in goede en kwade dagen.

Mijn dierbare familieleden en geburen. Ik dank u
allen die zo goed zijt geweest voor mij tijdens
mijn ziekte. Blijf mij in uw gebed en in het
H. Misoffer gedenken.

Heer en Mevrouw Albert Vergheijnst-
Vanderschelden,

Heer en Mevrouw Gaby Vandenbogaerde-
Vanderschelden,

Heer en Mevrouw Jean Vandenameele-
Vanderschelden,

Juffrouw Marilyn Vergheijnst,

Juffrouw Naia Vandenbogaerde,

Juffrouw Sylvie Vandenameele,

De families Coetsier, Deboschere, Vanderschelden
en Vermeiren,

danken U voor uw bliken
van deelneming en gebeden.