

Wie God vrees, moet de dood niet vreezen, want zij zal hem een bron van genade wezen. Eccl. 1, 13.



Bid voor de ziel van zaliger

MIJNHEER

JOSEPH COIGNIEZ

Lid van de Confrerie van den Zoeten Naam Jezus

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Vloesbergen den 18 Januari 1882 en godvruchtig overleden te Moerbeke den 4 Februari 1944 gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Als ik ten laatste maar in de haven der eeuwige zaligheid aanland, wat is er dan aan gelegen wat en hoeveel ik geleden heb!

Th. a Kempis.

Vertrouw op God uit geheel uw hart, denk aan Hem in uwe handelingen en Hij zal uwe voetstappen geleiden. Wees niet wijs in uwe eigen oogen. Vrees God en wijk af van het kwaad. God dienen, zijne geboden onderhouden is geheel de mensch. Spreuk III.

Gelukkig de mensch, die met zijn verstand den alzienden God gedenkt, want de dood vindt hem altijd bereid om voor den oppersten Rechter te verschijnen.

Duurbare familieleden, betreurt mijn heengaan niet. Ik sla den weg in onzer vaders in de hoop op de eeuwige rust. Bidt gij voor mij, ik zal voor u ten beste spreken.

H. Hart van Jezus wees mijn heil.

R. I. P.

Drukk. Karel De Cocker Moerbeke

Mijnheer en Mevrouw Leon COIGNIEZ-DE BRUYNE ;
Mijnheer en Mevrouw Omer DE BRUYNE-COIGNIEZ ;
Mevrouw Weduwe Georges COIGNIEZ-DE BRUYNE ;
Mijnheer en Mevrouw Arthur COIGNIEZ-DESMET en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Jules COIGNIEZ-DE BRUYNE en kinderen ;

De familiën COIGNIEZ, D'HAUWER, LISON en DE RYCKE,

bieden hunne oprechte dankbetuiging aan voor
blijken van deelneming in rouw en gebed.