

† TROOSTVOL AANDENKEN AAN
Zuster MARIE-MADELEINE

(COKELAERE RENILDE)

Zuster van het klooster van de H. Vincentius
te Emelgem.

Geboren te Ledegem op 26 maart 1883, de Heer
toegewijd door de H. Geloften op 14 septem-
ber 1907, overleden te Izegem-Emelgem op
4 januari 1972, gesterkt door de HH. Sacramenten
van de zieken.

Drie jaar na mekaar, rond de kersttijd en de
jaarwende, werd er als 't ware een tol gevraagd
aan en gedelgd door deze, onze kloosterge-
meenschap.

Driemaal was het een kerstboodschap van
vredig akkoord-gaan met Gods wil, driemaal als
een nieuwjaarsgeschenk, als een opgespaard ge-
schenk, een offer... voor de driemaal heilige
Heer, de God der hemelse machten.

Het betreft het levensoffer, telkens rond de
kersttijd van zuster Anna, zuster Clotilde, en
nu van zuster Marie-Madeleine. De drie eenvoudigen
als herders, de drie wijzen als koningen.

Eenvoud en wijsheid: dat was ook een levens-
kenmerk van zuster Marie-Madeleine.

Eenvoud: toen zij opgroeide in een tijd van
soberheid en spaarzaamheid, waar ijdele glorie
en trotse ambitie, afschampten op de eerlijke
eenvoud van diep-gelovig-zijn en de durvende
eenvoud van ascetisch-waakzaam-zijn.

Eenvoud: toen zij werkte als lerares midden de
kleinen en voor de kleinen. Haar woord en haar
lach, haar blik en haar gebaar, waren afgestemd
in directe eenvoud, om Godswoord en Gods
boodschap door te geven in een taal van en
voor de kleinen om ze als een «windekind»
boeiend mee te nemen in het wonderland van
de omgeving.

Eenvoud: toen zij iedere dag weer religieuze
wilde zijn. Dat weten ze allen die haar hebben

zien leven en het met haar mochten beleven.

Wijsheid: in haar zwijgen en in haar spreken,
in haar optreden en in haar ingekeerdheid.

Zij droeg haar maagdelijkheid als een vreugde
in haar blijde ogen en als een schild op haar
blanke voorhoofd.

Het had voor haar een waarde, niet om wat
zij erom verzaakte maar om wat zij erom geven
kon. Het was voor haar niet een tekort aan lief-
de maar het werd een binninnen zonder opslui-
tingen en personen-terminaties... een onbaat-
zuchtig liefhebben... gezuiverd en gelouterd van
eigenliefde en begeerlijkheid. Het werd haar gro-
te wijsheid, haar eenvoudige wijsheid.

Dierbare oversten en medezusters, de tekst van
de H. Lucas «blijf bij ons, want het wordt al
avond... toen ging Hij binnen om bij hen te blij-
ven» heb ik, stervend, door u horen voorbidden.
Veeleer dan wij in het klooster zijn binnenge-
gaan, is het de Heer die bij ons binnen komt.
Mag ik u nog eens danken voor ons samen-zijn,
ons samen-bidden, ons samen-werken, ons ge-
zamenlijk opgaan in de Heer. Dit jaar zal nu wel
«zalig» en «gelukkig» zijn, want niets «voor de
Heer» gaat voor de Heer verloren.

Goede familie, ik heb immer gepoogd het beste
te doen en te zijn voor u. Zoals ik het opnam
voor mijn vader- en moeder-zaliger, ben ik ook
u altijd genegen geweest, gevoelig en dankbaar
voor uw goedheid ten opzichte van mij en mijn
medezusters.

Akten van geloof, hoop, liefde en berouw.

De Zeereerwaarde Heer J. DEWITTE, Directeur,
De overste en de zusters van Anzegem-Emelgem,
De familie COKELAERE

**DANKEN U VOOR UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.**

Begrafenisonderneming DEDEYNE, Izegem.
Druk. Hohepied, Prinsessestraat 120 A, Izegem.