

« Haar dood is dan ook geworden de serene nagalm van haar leven: rustig, vreedzaam en gelaten. Wie in leven, lijden en sterven, zich geheel aan de Wil van God overgeeft, ontslaapt in vrede. »

†

GEDENKEN WIJ LIEFDEVOL IN ONS GEBED

MEVROUW

**Gerardine COLARIS**

weduwe van de Heer

**Frans VERBOVEN**

Geboren te Broeksittard (Ned.) op 28 januari 1900 en goêvruchtig overleden te Turnhout op 24 oktober 1972. Voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Lid van verschillende Broederschappen.

---

Bescheiden en stil leefde zij voor anderen, iedere dag even zachtmoedig en gediensig. « Zij heeft grote liefde die haar leven geeft voor de mensen rondom. » Haar leven getuigt voor een trek uit de bergrede van het evangelie: « Zalig die vrede brengen. » « Zalig de zachtmoedigen. » Met een dankbaar hart en diep geloof in een eeuwig voortbestaan is zij de beslissende liefde-ontmoeting met Jesus tegemoet getreden. Bescheiden en vroom heeft ze op die dag gewacht voor het weerzien van haar man en van andere familieleden.

Oprechte dank aan U, mijn geliefde zoon en schoondochter en kleinkinderen. Ik denk aan U allen bij de Heer, bidt U allen ook voor mij.

Zusters van Sint Lucia, dank voor uw toewijding en liefderijke zorgen. Wat is het zoet zich omringd te voelen, als dag voor dag men zijn gezondheid zwakker weet en men de echte liefde op elk moment aanvoelt.

Allen die uw dienstbaarheid hebben mogen ondervinden, en voor wie U zich zonder maat hebt ingespannen, danken U meer dan zij kunnen zeggen. Zij blijven U dankbaar en zullen voor U blijven bidden.

Heer, loon uw getrouwe dienaar en geef haar de kroon der eeuwige zaligheid.

Mijn Jesus barmhartigheid.

**Voor uw blijken van meelevens en gebed dankt de familie.**