

Hij was rechtzinnig in
zijn daden en gedachten,
hij schraagde op mannenkrachten
zijn heerlijk huisgezin.



VROOM AANDENKEN
van Mijnheer
AMEDEE COLEMBIE,

weduwnaar van Mevrouw
MARIE DE PRAETERE,

geboren te Wannegem-Lede de 15 October 1882 en
er godvruchtig overleden de 1 Juli 1953, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden en de
Apostolische zegen.

Voorzitter van de Kerkfabriek van Lede St Dionysius, de
plaatselijke Boerengilde, de C. O. O. en Feestcomiteit ;
Gemeenteraadslid ; Bestuurslid van de Ruitersmaatschappij
St Machutus, de Paardenverzekering en het Landbouwco-
mice Kanton Krushoutem ; Lid van al de godvruchtige Ge-
nootschappen van de parochie ; vereerd met het Landbouw-
ereteken 1e klas en de Zilveren Médaille der Kroonorde.

Een man is van ons heengegaan, wiens herin-
ning bij velen nog lang zal voortleven, zowel om
zijn karaktereigenschappen als om zijn rijk geloofs-
leven. Opgewekt van gemoed, wist hij de liefde
van allen te winnen en spreidde hij een sfeer van
reine blijdschap om zich heen, zoals alleen Christus'
vrienden dat vermogen. Zelfs de wederwaardighe-
den van het leven werden door hem blijmoedig ver-
dragen : in alles zag hij Gods vaderhand, die hem
met alleswetende liefde bezocht.

Beminde kinderen, broeder, zusters en familieleden
veel zorgen en veel liefde hebt gij mij gegeven ; ik
dank u voor dat alles ; gij treurt nu, omdat ge mij
niet meer in uw midden ziet ; maar troost u : ik blijf
met u verbonden en wacht u in de hemel, van waar-
uit ik u mijn liefde en mijn zorgen zal blijven geven.

Heer Jezus, geef aan de ziel van uw dienaar de
eeuwige rust, en dat het eeuwig licht hem ver-
schijne.
(7 jaar en 7 quadr. afl)

Heer Charles COLEMBIE,
Heer en Mevrouw Calixte DE COCK-COLEMBIE en zontje Luc
Heer August COLEMBIE,
Heer Jozef COLEMBIE,
Mejuffer Bernadette COLEMBIE,
De familiën COLEMBIE-VAN DEN BROECKE en DE PRAETERE-
VAN DEN AVENNE.

Betuigen Ued. hun oprechten dank voor de
blijken van deelneming in rouw en gebeden.

Uitg. J. Colpaert, Wannegem-Lede