

«Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid»

† **Gedenk in uw gebeden**

de Heer

## **HENRI, REMI COLIN**

echtgenoot van Mevrouw  
**BERTHA VAN DAMME,**

geboren te Heusden op 31 augustus 1895  
en geroepen tot de eeuwige ontmoeting  
met de Vader op 20 januari 1970 te Den-  
dermonde, gesterkt door het sakrament der  
zeken.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen  
Laureaat van de arbeid.

Een mens neemt in de dood mee precies zoveel als  
hij tijdens zijn leven gegeven heeft.

Zijn volle aandacht ging naar zijn gezin en naar zijn  
werk: voor zijn echtgenote en zijn kinderen schiep hij  
een wereld vol rustige en diep harmonische verhou-  
dingen, bij hem vonden zij een bezielende tegen-  
woordigheid en een echt vaderlijke bekommernis.  
Zijn hele leven was een blijde hymne aan de ar-  
beid. Daarmee trok hij een spoor, een rechte lijn  
van moed, standvastigheid en zin voor verant-  
woordelijkheid.

Deze lijn trok hij door in het uur van de beproeving  
met dezelfde aandacht voor het schoon menselijke

waarvoor hij geleefd heeft, is hij ook gestorven.  
Zijn laatste heengaan van huis bracht hem ook de  
zekerheid dat voor hem de Paastocht was aangevan-  
gen. De ontmoeting met de Heer was nakend. Rustig  
en serene heeft hij aanvaard, eenvoudig schoon  
heeft hij afscheid genomen. In helder bewustzijn en  
met gemeende overgave heeft hij zijn zaken op orde  
gebracht, als de zorgzame vader die alles schikt  
vooraleer hij zijn gezin achterlaat en vertrekt voor  
een lange reis.

Vader, in onze gedachtenis blijft gij voortleven met  
de trekken van uw gelaat, met de beweging van uw  
handen, met alles wat uw blik en uw gestalte in  
onze herinnering zal oproepen. Omdat deze herin-  
nering aan U zo schoon is, overwint de liefde uw  
heengaan. In een dankbaar gedenken — wat wij  
bidden plegen te noemen — zullen wij steeds el-  
kaar ontmoeten.

†

Voor Uw aanwezigheid, Uw medeleven en vooral  
voor uw gebed danken U van harte

**De families COLIN-VAN DAMME.**

Braeckman, Kalken