

Geloofd zij Jezus-Christus- Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Clementine COLLAGE

weduwe van Mijnheer

Benjamin Van Damme

geboren te Ophasselt de 30 oktober 1864 en godvruchtig overleden te Schendelbeke de 30 maart 1960
Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

"Moederke., zo werd zij door iedereen genoemd, is van ons heengegaan ... maar zij blijft voortleven niet alleen in de beeltenis aan de wand maar in het hart van al haar kinderen en hoog in de Hemel in het hart van God zelf.

Zij was "moeder., in de volle zin van het woord: betrouwend op Gods vaderlijke Voorzienigheid, wist zij, vroegtijdig beroofd van de steun van haar man, haar kinderen een degelijke opvoeding te geven en ze gelukkig te maken. Uit gans haar verschijning straalde: kalmte, goedheid en een grenzeloos Godsvertrouwen. De troost in haar oude dag zocht zij in haar kinderlijk gebed tot Maria en in het godvruchtig ontvangen van ons Heer rond de hoogdagen.

Haar kinderen hadden het geluk "moederke., met liefde en toewijding te mogen verzorgen en haar voor te bereiden op de eeuwigheid. Heel zacht ontsiep zij in de Heer.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U voor uw kinderlijke genegenheid en voor de goede verzorging. Ik dank ook de goede God omdat Hij mij met zo een uitzonderlijke hoge ouderdom heeft gezegend en mij zolang heeft

laten beschikken over al mijn vermogens. Zijn H. Wil is thans geschied. Mijn geliefden, houdt mijn gedachtenis in eer en blijft mij gedenken in het H. Misoffer en in uw godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



De familiën
COLLAGE, PETIT,
VAN DAMME en
VAN DER HEYDEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos