

Ten Paradijze geleiden U de Engelen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEJUFFROUW

## Eveline COLLAGE

geboren te Ophasselt op 22 februari 1882 en aldaar godvruchtig overleden op 19 februari 1968.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Zonder vrees zag zij de dood naderen, als een engel van vrede die haar de poorten van het eeuwig leven opende. Hoe kon zij God vrezen, die heel haar leven Hem trouw heeft gediend?

Zij was een voorbeeld van kristen deugd die in het verborgene bloeit en de zoete geur van Kristus verspreidt.

Haar geloof was kinderlijk eenvoudig, haar wijsheid was die der kleinen, aan wie God openbaart wat Hij verborgen houdt voor de wijzen der wereld. Haar geloof was werkdadig, het geheim lag in haar liefde: zij vergat zichzelf om anderen te dienen. Haar goede en beminnelijke inborst maakten haar tot een engel van goedheid, de vrucht van haar grote Mariale godsvrucht.

Gelukkig die, van kindsbeen af,  
Maria, heel haar harte gaf.

Dierbare zuster, van uit de hemel blijf ik met u verenigd in gebed.

Familieleden, weest mij indachtig, gij vooral mijn neef Priester, gedenk mij aan het altaar des Heren.



De families

COLLAGE en  
PETIT

danken U hartelijk voor uw gebeden en bliken  
van deelneming in hun rouw.

---

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt