

Bewaar in uw hart de gedachtenis van haar die u dierbaar was, en vergeet haar niet in uwe gebeden.
Ecl. XXX v. 7.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HERMINE COLLAGE

Weduwe van

Mijnheer Kamiel DE VUYST

geboren te St. Martens-Lierde, den 8 September 1870
en aldaar godvruchtig overleden op Kerstmis 1947,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Noch de kunst der geneesheren, noch de offervaardigheid en gebeden van kinderen en kleinkinderen, konden haar den dood niet ontrukken.

Droeve dagen heeft ze geteld, slapeloze nachten doorgebracht, snijdende pijnen heeft ze geleden en de bitterste droefheid is over haar gekomen. En toch, te midden al dit lijden en beproevingen bleef ze steeds opgeruimd, altijd gelaten over 's Heren raadsbesluiten.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik was zo gelukkig bij U, weent niet te veel over mij, maar loven wij God tot op den dag van het blijde wederzien hierboven in den Hemel. Hebt dank voor uwe tedere en maandenlange tedervolle zorgen, gij vooral mijne schoondochter die de smarten mijner langdurige ziekte lenigde, en vergeet mij vooral niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën DE VUYST en COLLAGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgesforvene,*

DANKEN U.