

†

VROOM EN DUURBAAR AANDENKEN

aan de heer

Jules COLLAGÉ

echtgenoot van mevrouw
MARIA MINNAERT,

geboren te Nederboelare op 10 december 1900
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent
op 22 november 1972,
gesterkt door de genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Wij mogen niet alle vertrouwen stellen op dit vergankelijk en kortstondig leven. Het is meer een doorgang naar de eeuwigheid. Ieder ogenblik brengt ons er dichterbij... en er is niets waaraan wij minder denken. Niemand weet wanneer de Heer ons gaat roepen maar wel weet iedereen dat het de normale gang is van ieder mensenleven.

Wij danken U Heer, God, voor onze vader, die ons zo dierbaar was en nu bijna plotse-ling uit ons midden is weggevallen.

Hij was een voorbeeld van naarstige en zorgende werkkraft. Niets was hem te veel voor zijn gezin. Hij is ons voorgedaan in geloof en trouw in het volbrengen van zijn dagelijkse plicht.

Bemide echtgenote, dank voor uw liefde en onophoudende zorgen; mijn heengaan zal U zwaar vallen, doch zoek troost bij God en onze kinderen en laat onze liefde voortleven ook over de grenzen van dit aards bestaan in wederzijds gebed.

Beste kinderen en kleinkind, dank voor uw kinderlijke genegenheid, blijft een troost voor moeder en blijft mij gedenken in uw vrome gebeden.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, wees hem de begeleidster naar het eeuwig Vaderhuis.

Uw medeleven was voor ons een troost, uw gebed een heilzame hulp voor hem. Hiervoor zeggen wij U hartelijk dank.

**De families COLLAGE, MINNAERT,
DE GROOTE en MALAISE.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel