

«Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied.
De Naam des Heren zij gezegend».

H. Ephr.-Job, I, 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Louise COLLAGE

weduwe van wijlen Mijnheer

Alfons De Geeter

geboren te St Martens-Lierde de 1 oktober 1879
en godvruchtig overleden in de kliniek H. Familie
te Gent de 4 augustus 1960, voorzien van de HH.
Sacramenten der Stervenden.

Zij was een kristene vrouw, van iedereen geacht
en bemind voor haar innemende goedheid en haar
vriendelijke handelwijze.

Nooit is zij tegen de Heer opgestaan, maar zij
bleef onberispelijk in de vreeze Gods, alle dagen de
Heer bedankende. Zij is gestorven vol betrouwen
op Hem, overtuigd dat wie met Christus lijdt,
met Christus zal verheerlijkt worden.

Tob. II; Paul. Gal. Eph.

Met ongemene zorg waakte zij over haar huis-
gezin en spaarde zich geen moeite voor het wel-
zijn van allen.

Teergeliefde kinderen en familieleden, dank
voor uw liefde en goede zorgen.

In een beter leven zullen we eens allen terug en
voor altijd verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De familiën COLLAGE,
DE GEETER,
MARREZ,
FLAMÉE.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS,